



Smakfull tur på Österlen

– Utdrag ur *En spättas dagbok*

Åkarp 26/8 – fuktigt och kvavt, 21 plusgrader när vi kör hemifrån klockan nio. Vägarna är blöta. Det ösregnade för ett par timmar sedan, men nu lättar det upp. Solen döljer sig bakom ett disigt molntäcke och dyker upp ibland som en skinande, skarp, ljus, vit pärla bakom ett grått moln som far förbi i himlen. Lunds stads-siluett är inlindad i grått i horisonten. Vi kör mot Sjöbo för en smakfull tur på Österlen med mcQ. Det låter spännande.

Samling på Bil Bengtsson i Sjöbo. 7 hojar, 8 personer. Mats intar mittposition i ledet, så vi

Text och foto: Cécile Tartar Jönsson

har tre hojar framför oss och tre hojar därbak. Känner mig som en drottning med sin eskort. Vi kör samlat, och behöver inte danska modellen då vi är så få. Dagens turledare Mia Ljunglöf håller ihop truppen bra och kör i lugnt tempo, så jag hinner njuta av landskapet.

Förbi Snogeholmsjön, Krageholmsjön, Ystads djurpark, Högestad. Det är fint. Delar av dagens tur ingår i vår rutt, men man kan aldrig tröttna på dessa vackra skånska vägar. Det är dessutom intressant hur årstiden och vädret kan förändra ett landskap. Vi kör samma väg som i juni (se Skåne runt med spättan – Bumsen nr 4 2023), men det böljande landskapet ser annorlunda ut idag. Höbalar står ihoprullade här och var på ängarna. Åkrarna är skördade eller nyplöjda. Sockerbetornas blad har vuxit sig stora och gröna. Majsplantorna är manshöga. Aplarna dignar av mogna äpplen. Allt är inbäddat i ett grått dis. Det är kvavt i luften, men vi har tur. Det regnar inte trots hotande mörka moln.

Vi gör ett första stopp på Österlenkryddor, där vi åt otroligt god lavendelglass i början av juli. Idag har deras café dessvärre stängt, men butiken är öppen. De har fått in burkar med en svampkrydda jag hittade i juli, så jag passar på och köper två burkar idag. De har smakprov



på olika produkter framme, och jag får smaka lavendelhonung och honung med kakao. Det är mumsigt. Men jag nöjer mig med ett inköp på två svampkryddburkar.

Efter det kryddiga besöket kör vi vidare på små vägar till Hammenhög där vi gör ett besök i butiken ”En liten bit av Medelhavet”, där jag inhandlar vinbladsdolma som vi ska prova på i kväll. Jag börjar bli hungrig. De har inget café men en fin trädgård inredd med växter importerade från Grekland, förklarar Mia.



Det tar sedan inte lång tid till lunchstället. Jord & Bord Örnahusen i Borrby välkomnar oss. Denna restaurang serverar bara vegetarisk mat. Jag äter en grillad surdegsmacka med rostad blomkål, svartkål, karamelliserad lök och cheddar, serverad med aioli och gröna blad. Hur gott som helst. De flesta i sällskapet tar restaurangens huvudrätt: Grillad spetskål med picklade grönsaker, bulgur och getost. Beskrivningen lät väldigt god tills jag kom till ordet getost. Jag tycker inte alls om getost. Inte sniglar, musslor eller grodlår för den delen heller.



– Äter du inget fransk? Du som är fransyska, frågar Jonas Hallström som får agera sweeper idag.

– Jo, ratatouille, svarar jag med en blinkning.

Idag är jag i alla fall mycket nöjd med mitt val. Surdegsmackan är frasig och smakrik. Maya är den enda som provar restaurangens bakade zucchini fylld med bön-, tomat- och svamp- serverad med en mozzarella-, tomat- och gurksallad och hembakad focaccia. Jag sneglar på hennes tallrik. Jag borde kanske ha valt det. Också.





Efter maten är alla nöjda och belåtna. Vi kan köra vidare. Passerar Glimmingehus. Har fortfarande aldrig varit där. Sista stopp sker söder om Kivik vid Den Engelska Trädgården. De trädgårdsintresserade i vår lilla trupp går in och besöker trädgården. Trädgårdsintresserade är varken jag eller Mats så vi letar efter caféet och fikar medan vi inväntar de andra.

När vi har fikat klart lämnar Bodil och Maya oss för att själva köra hemåt. Det är bara Mats och jag kvar. Det är nästan som att återigen få en eskort av Mia och Jonas, tillbaka till Sjöbo.

Det har varit en trevlig tur, helt i min smak. Köra en stund på fina mysiga vägar, stanna på smakfulla och smakrika platser. Njuta av nuet tillsammans med trevliga människor. Perfekt avslutning på sommaren. Nu kan hösten komma.

Fler bilder finns att beskåda på BMW MC-klubbens hemsida (D15 mcQ Smakfull tur på Österlen):

<https://www.bmwklubben.se/gallerier>

Spellista med videoklipp från turen (En spättas dagbok: 26/8 2023 Smakfull tur på Österlen med mcQ):

